



Årsberetning 2020
Blushøjspejderne

Gruppeledernes beretning



Blushøjspejderne lagde godt ud i 2020 med en lederdag d. 24. januar, hvor der blev arbejdet med årshjul og gruppens overordnede planlægning.

Sidst i februar havde vi en dejlig velbesøgt spejderaften med generalforsamling for hele foreningen samt forældre. Her blev nye kræfter valgt ind i bestyrelsen, og Blushøjspejderne fik også en ny konstellation i gruppelederrollen på hele tre personer. Det tegner godt for vores forening i vækst, hvor der skal mange til at løfte spejderarbejdet. Heldigvis er der gode kræfter overalt blandt medlemmer og forældre. Det skal I alle have en stor TAK for!

Vi nåede at afholde arrangementet "Blå café", som lægger sig op ad fastelavnstraditionen i Dragør med rytternes tøndeslagning. Her holder vi parallelt tøndeslagning for vores spejdere og andre interesserede og byder indenfor i spejderhytten med salg af kaffe, varm kakao og fastelavnsboller. Igen i år en stor succes med udklædte børn og fin reklame for spejderiet.

Så ramte coronaen i marts! Som alt anden fritidsaktivitet og sport satte det en midlertidig stopper for spejdermøder og ture! Heldigvis kunne man deltage i hjemmespejd, som spejderleder Ole Madsen satte i sving online.

I den tidlige sommer kunne vi heldigvis mødes igen, både spejdere og ledere. Det blev både til spejdermøder (med tilmelding og max 10 personer), samt en lille grillaften som socialt arrangement for spejderlederne.

Udvikling i medlemstallet, jan. 2019 - jan. 2021



Blå café i februar med tøndeslagning og fastelavnsboller



Hjemmespejd i foråret 2020: F.eks. at samle urter til egen pizza

Gruppeledernes beretning



I slutningen af sommerferien blev der arrangeret sommerture afdelingsvis for mikro, ulve, juniorer, trop og seniospejdere. TAK til alle ledere, som fik turene organiseret på trods af kort varsel og diverse restriktioner. Den oprindeligt planlagte store sommerlejr for hele Amager Division blev jo aflyst. Det var skønt at se den store tilslutning til vores sommerture.

Amager Divisions traditionelle efterårsture blev også aflyst, men vi nåede at holde en herlig oprykningstur på Kongelundsfortet i den sidste weekend i august.

Hen over efteråret fortsatte spejdermøderne indtil 7. december, hvor en nedlukning atter satte aktiviteterne på hold. Alligevel kom Blushøjspejderne samlet flot i mål med et kanon juletræssalg, hvor rigtig mange spejdere og forældre bidrog. TAK til både "salgspersonale" og jer, som købte juletræ hos Blushøjspejderne. Det giver en god indsprøjtning til gruppens opsparing.

I årets løb blev gruppen også beriget på udstyrsfronten med et fantastisk øksesæt, nye bålfade og grydestativer, samt nye redningsveste.

Vi er også stolte af at have kunne udvide holdet af spejderledere, som er den vigtigste forudsætning for at så mange børn kan gå til spejder. Tusind tak til jer, som har valgt at bruge tid i dagligdagen som ledere i vores forening. Vi har en



En våd augustmorgen med havregrød, torden og byger på Kongelundsfortet - fra oprykningsturen 2020

fortsat støt stigende medlemstilgang, også i 2020. Vi er nu den suverænt største spejdergruppe på Amager, og med størrelsen følger de bedste muligheder for at tilbyde aktiviteter, ture og lejre.

Vi takker for et godt samarbejde i bestyrelsen, som har haft et produktivt år, ikke mindst med effektiv organisering af juletræssalget. En stor tak fra os ledere til bestyrelsen for jeres arbejde, og

en særlig stor tak til Niels-Peter Rønmos, som her i 2021 takker af som mangeårig formand for Blushøjspejderne. Niels-Peter tog over i 2015 efter Blushøjspejdernes sammenlægning nogle år før, hvor piger og drenge blev slået sammen.

*Med spejderhilsen gruppelederne,
Hans Henrik, Patrick og Christina*

Familiespejd ca. 3-6 år



Hos familiespejderne startede året med sporfølgermærket. Vi holdt møder dels ved spejderhytten og dels i kongelunden, hvor der blev arbejdet med spor på forskellig vis. Familiespejderne lærte klassiske sportegn, f.eks. pile som kan lægges på skovbunden i form af grene og sten, og spejderne lavede små løb til hinanden i hold, hvor man skulle finde det andet holds spor på jorden og gennemføre hele turen. Vi støbte også med gips og satte vores egne spor, bl.a. i form af snitteri på pinde.

I april og maj skulle vi især have arbejdet med bål og kniv, men her satte pandemien en stopper for vores møder.



Familiespejderne elsker grej og værktøj



Sommerafslutning i juni ved spejderhytten



Møderne blev genoptaget i juni, og vi holdt en skøn sommerafslutning. Her blev familiespejderne delt i to hold, hvert hold anført af en forældre-patroljeleder. Spejderne lavede hold-pandebånd og dystede mod hinanden på poster, hvor der blev kastet til måls, og en forhindringsbane skulle gennemføres. Vi sluttede af med en lækker kartoffel- og blomkålssuppe og ønskede hinanden god sommerferie!

Familiespejd

I august tog vi krible-krable-mærket, hvor vi både kiggede i vandhuller, i jorden og i græsset, op ad træernes stammer og i strandkanten.

Det var især spændende at se på snegle, som blev glade for bananer og æbler, som vi gav dem på en plexiglasplade. Her kunne dyrene studeres både nede fra og oppe fra, og vi kunne forsigtigt få sneglene til at trække små lette genstande efter sig. Rejestygning ved mormorstranden var



også et højdepunkt, hvor rejerne blev indfanget i rejestygnet. Fangsten blev kogt på trangiasæt og delt, så alle kunne smage friske rejer.



Vi prøver
rejestygning
for første
gang



Vi fodrede
snegle med
bananmos

Familiespejd



I løbet af efteråret arbejdede familiespejderne på at tage mærket "ude-sover". Her skulle man øve sig i at tage på tur, pakke taske og turde tage på en udendørs overnatning. Det gjorde vi på en weekendtur i oktober, hvor turen gik til en dejlig lejrplads nær Fasanstien og Kongelunden. Vi var på aftenvandring, lavede bålmed og skar græskar ud til lygter.

Årets sidste møder handlede om mange former for leg, både nye og gamle.

Decembers møder blev aflyst, men vi har alligevel haft en dejlig sæson! Tak til alle familiespejdere for hyggelige timer.

Spejderhilsen fra Mads, Kir og Christina



Mikrospejderne ca. 6-8 år



Så er der gået endnu et år, og det har helt sikkert været et anderledes et.

I mikrogrenen har jeg nu været leder i et år. Da vi i slut marts blev lukket ned, var der mange dejlige forældre som støttede op omkring at mikrogrenen fortsatte med et hjemmespejdmærke, som blev taget af super seje mikrospejdere.

Her vises et billede af nogle af de ting, som mikrospejderne lavede hjemmefra.

Da vi så kunne mødes igen, blev det til hyggelige timer ved spejderhytten, med spejderaktiviteter og selvsagt BÅL. Da der var mange restriktioner, valgte mikrolederne at lave en dag for mikrospejderne i juni, i stedet for en hel sommerlejr med overnatning. Dagen foregik ved spejderhytten, hvor der først blev gået 5 km, så man kunne få et 5 km-mærke, dernæst frokost



ved Bellanos (altid et hit) og så tilbage til hytten, hvor det blev lavet bål. Her var også mulighed for at prøve at snitte og save, samt gode lege og hygge omkring spejderhytten.

Efter sommerferien var der oprykningstur, og rigtig mange mikroer rykkede op i ulveafdelingen. Der var 5-7 mikroer tilbage, som på turen fik mulighed for at sove i hængekøje.

Mikrospejderne



Heldigvis var der allerede en venteliste, så vi stod i start september med +25 børn, som ville være spejder hos Blushøjspejderne. Da jeg var alene leder, blev det et krav at forældre skulle hjælpe til en eller flere gange på møderne i løbet af det kommende halve år. Tak for jeres støtte, og jeg håber at I som deltog har fået noget ud af at være med.

Der var heldigvis også nogle forældre som gerne ville være faste assistenter (hjælper, lederassistenter) og det er jeg personligt super glad for, så man er flere om at planlægge, svinge ideer og kende børnene. Det vil dog stadig være nødvendigt at have ekstra forældre med på vores mikromøder, da det er en stor flok spejdere, der kommer hver gang.

I efteråret tog vi mærker og den første onsdag i måneden er der tradition for bål og mad, som er noget mikrobørnene synes er supergodt at prøve. Jeg håber også at nogle af tingene bliver prøvet af derhjemme efterfølgende.

Da nye restriktioner kom i spil, som gjorde at året fællestur for gruppen - juleturen - blev aflyst, så valgte mikroteamet at holde en MIKRO-JULEDAG i slut november måned. Og der var dejligt mange børn som synes, det var en god erstatning, men vi savnede alle at kunne få lov til at overnatte i en sovepose. Selve julemikrodagen var en lørdag, hvor

Mikrospejderne



vi mødtes i hytten. Spejderne blev delt i patjuler og var på løb til Lunden, hvor man skulle samle grønt til en MEGA julekrans, som I nok har set hænge ved hytten i december måned. Efter løbet, tilbage ved spejderhytten, var der traditionel spejderfrokost i hytten. Vi fortsatte med at være udenfor, havde heldigvis vejret med os. (Det er altid sjovere når det ikke regner, selvom spejdere kan være ude i alt slags vejr).



Her lavede vi mega-julekransen med alle de ting, vi havde fået med fra løbet. Der var også tid til at lege, lave kreative aktiviteter og SELVFØLGELIG bål, hvor vi sluttede af med snobrød. En dejlig dag med jeres børn, TAK fra mikroteamet. Her på siden ser I et par billeder fra juleturen.

Så blev det december og vi lukkede tidligt ned for mikrogrenen. MEN det stopper ikke MIKRO-

SPEJDERNE, så vi har fundet et andet mærke at tage i disse tider. Så der har igen været dejlig opbakning fra forældrene, og dermed er vi i gang med at tage dette mærke.

Spejderhilsener
Lisbeth Shapiro, mikroleder



Ulvene ca. 8-10 år



og måske eneste tændstik.

Vi fik lavet adskillige gode "snacks" på de mange bålaftener, blandt andet klassikeren med chokolade i bananer, der grilles i gløderne i egen skrald.

Bålaaktiviteterne blev blandet med lege og fysiske øvelser i området,

så kan kunne holde varmen. Det er især en favorit med skov-stratego, men vi legede også "capture the flag", hvor ulvene fordelt på fire hold kæmpede om at skjule og finde hinandens faner.



Hos ulvene havde vi aftalt at starte med masser af båltræning: Bål, bål og atter bål. Nogle af lederne mente at have erfaret, at en del spejdere falder fra på de kolde, mørke spejdermøder i januar og februar. Derfor aftale vi at have masser af lys og varme, der er jo ikke noget som et bål at hygge sig ved. Så vi fik indkøbt store nye bålfade med god plads til at man kan side 3-4 spejdere

og være sammen om at få bålet tændt. På hvert januarmøde blev der snittet og snittet, og der var kamp om at få lov til at stryge den første -



Ulvene

Som de andre afdelinger hos Blushøjspejderne blev vi afbrudt i vores møderække, da nedlukningen satte ind i marts. Vi mødtes først igen i slutningen af maj, hvor genåbningen i første omgang muliggjorde møder med op til 10 personer.

Det var selvfølgelig lidt af en udfordring at få det arrangeret, men med



vores medlemssystemets mulighed for at oprette tilmeldinger, kunne vi få opsat parallelle spejdermøder for otte ulveunger + 2 ledere, og så mange som muligt kunne komme på spejdermøde igen.

Vi havde tre forskellige mandage med tre møder: Urter og bål i Kongelunden, naturvandring i Kongelunden, samt bål og sav ved Fasanstien. Spejderne hyggede sig meget ved at være et mindre antal, og det var bare dejligt at se hinan-

Ulvne

den igen. På vores sommerafslutning spillede vi "pind" og "munk", gamle spejderlege, og samledes omkring et hyggeligt afslutningsbål.



Inden skolestart i august 2020 var vi heldige med en fantastisk weekendtur til Hesselbjerghytten i et superskønt naturområde nær Ganløse, Buresø og Mølleåens udspring. Vejret kunne ikke have været bedre, og vi var 6 ledere og 16 børn afsted på tur med 10 kilometers vandring, masser af leg og bålmad, vandaktivitet i en lille å, og den skønneste badetur på en virkelig varm dag!



Ulvene

I august var vi på oprykningstur med hele gruppen på Kongelundsfortet - dejligt med en fast tradition, som det lykkedes at gennemføre i coronaåret. Det blev tid til at sige farvel til de gamle ulve, og ikke mindst de forældreledere, som rykkede med op til junior-afdelingen. Tusind tak til Anja, Henrik, Christian, Jacob og Anne, som alle har været ulvespejderledere - I har været fantastiske!!



Heldigvis rykkede en masse dejlige spejdere op til ulvene og det er lykkedes igen at få et stort hold af forældreledere, som er med til at lave dejlige og spændende aktiviteter uge efter uge, også en stor og varm tak til jer!

Efterårssæsonen startede med kniv- og savbevis, så ulvene bliver selvstændige og trygge i brugen af noget af det mest brugte spejdergrej.

Og så skulle vi have taget nogle gode mærker, det blev til førstehjælpsmærket og selvstændigmærket, det gamle "klar-dig-selv". Så vi arbejdede med førstehjælpsens hovedpunkter, masser



af plaster og "nødopkald", som blev spillet i små rollespil. Ulvene har dystet i sammenpakning af sovepose, og vi har også lært et par knob.

Vi er efterhånden en godt sammenrystet ulveflok, også på lederholdet, hvor vi er ca. 9 faste voksne tilknyttet afdelingen.

Året sluttede næsten som det startede: Masser af bål. De nye ulve fik lært at snitte tons af spåner, og vi startede på bålkok-mærket, og ind imellem blev der også tid til et uhyggeligt Halloween-løb med blodige spaghetti-retter og edderkopper i blå suppe! Det tog ulvene med godt humør. Vi nåede et enkelt decembermøde og så var der atter nedlukning. Alligevel har det været et pragtfuld år, hvor vi har været ude i frisk luft på masser af møder og ture.

De bedste hilsener til alle ulve og ledere!
Christina Laugesen, ulveleder



Juniorer ca. 10-12 år



Et mærkeligt år

2020 startede fint hos juniorspejderne. Der var godt fremmøde, gode møder og stor tilslutning til vores planlagte tur til Reden i marts....

Men sådan blev det ikke. Virus lukkede landet og martsturen blev aflyst, og det blev divisionsturneringen i maj også.



Da der blev gradvist genåbnet med forsamlingsforbud på 10 personer, begyndte vi igen med juniormøder: Nu opdelt på flere lokationer, og med 8 juniorer og 2 spejderledere. De foregik i Kongelunden og på Kongelundsfortet.

Det var nogle ganske hyggelige møder – sådan en slags "udvidede" patruljemøder, og det er en af grundpillerne i spejderarbejdet: Samarbejdet i patruljen.

Vi sluttede foråret med heldigvis alle at kunne mødes til udendørs møder. Men planen om divi-



Juniorer

sionssommerlejr for alle spejdere på Amager var skrinlagt.

Det blev i stedet til en kort, men hyggelig sommertur til Reden – Hvor vi lå i telt, hængekøje og shelter. Vi havde fantastisk vejr og mange dejlige badeture til Esrum Sø. Men også udflugt til Frederiksborg Slot og Hillerød.



Den nye sæson startede næsten normalt i august med oprykningsmøder og oprykningstur på Kongelundsfortet. Selvfølgelig med god afstans og afspritning – det er jo blevet den nye normal.

Vi havde i september nogle gode møder i Kongelunden med bål, o-løb og øksetræning.

Efterårsturen med divisionen måtte desværre aflyses på grund af restriktionerne. Og samme skæbne overgik vores juletur.

Men vi kunne holde juniormøder, udendørs naturligvis, frem til landet igen lukkede ned primo december.

Juniorer



Så årets resultat: En del færre møder og kun 2 ture. Turene er spejderlivets højdepunkter: Det er her man får afprøvet det vi har lært på møderne, her vi kan lave de lidt større projekter, og her kammeratskabet styrkes ved i fællesskab og samarbejde at have klaret udfordringerne: Bygge et spisebord, lave mad over bål eller "overleve" det "uhyggelige" natløb.



Oooh



Så to ture må siges at være i underkanten, og jeg mindes ikke et år med så få ture siden jeg blev ulveunge i 1976.

Forhåbentlig bliver 2021 bedre – på alle områder!

Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelgaard,
på vegne af juniorlederteamet

Troppen ca. 12-16 år

Kære tropspejdere og forældre

Kigger man tilbage på 2020, fik vi ikke set særlig meget til hinanden. Alligevel var I med til at fylde den med andre ting, end; corona, restriktioner og lockdown. Tak fordi I er så omstillingsparate, så vi alligevel fik spejder ind i 2020.



Året der gik 2020 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps



Møderne var ikke stabile, men dem vi havde, har været sjove og lærerige. Eksempelvis deltog vi virtuelt for første gang på Urban Scout Battle løbet. Her fik man en masse opgaver man skulle løse og man dystede mod patruljer fra alle korps fra hele Danmark. Der blev også taget "nej cap" mærke, masterchef mærke og øksebevis.

Tropfen



Sommerlejren står stadig som en fantastisk oplevelse. Med en masse kilometer i benene, fik vi oplevelser, som at bade i fjorden, pulvermad over tran-gia, 24 timer alene i vildmar-ken mærket og overnattede under åben himmel.



Troppen

Efter sommerferien, blev første tur, oprykningsturen på Kongelundsfortet, der blev reduceret til en tur med en enkelt overnatning fra fredag til lørdag. Vi fik 6 nye tropspejdere og derfor var der brug for at lave om på patruljerne, så de ikke blev for store. Derfor har vi nu Antiloperne, Impalaerne og Gazellerne.



I efteråret fik vores spejderhytte om torsdagene igen liv, da vi fik mulighed for at kunne holde de ugentlige møder, hvor patruljerne fik taget mærker som nejcap, masterchef og øksebevis.

Den årlige juletur for hele gruppen, blev aflyst, grundet forsamlingsforbuddet på 10 personer. En del tropspejdere, udtrykte stor frustration over dette og efter dialog og flere overvejelser, besluttede vi at tilbyde juleturen, i ændret format. Juleturen blev holdt i Amager Divisionshytte i Frelsenborg, uden fællestransport (tak til alle forældre) og varede en enkelt dag, uden overnatning efter vejledning fra DUF og DDS. Det blev en helt fantastisk dag, med O-løb i skoven, eftermiddags



løb på grunden og en særlig tak til Ditte, der stod i køkkenet, så maden ikke skulle laves af tropspejderne selv.

Der var mange der deltog på juleturen og det var rart med et arrangement, der mindede lidt om tiden før corona.

Nu går vi heldigvis bedre tider i møde - også for troppe! På gensyn i 2021.

Bedste hilsner
Cecil og Theis



Seniorer

I Lunctus Cepe klan er vi 10 unge mennesker, mellem 16 og 24, der mødes en gang om ugen og arbejder på diverse projekter, som vi selv planlægger. Covid-19 satte jo desværre en stop-



Klan Lunctus Cepe - 16-23 år



per for aktiviteterne i løbet af foråret og i slutningen af året, men vi fik selvfølgelig brugt årets resterende tid på fede aktiviteter og dejlige ture.

I 2020 gik projekterne fra at have et hyggeligt brætspilsforløb til at arbejde videre på vores eget kortspil og lære at lave kortfilm. Når vi ikke laver projekter, kan møderne blive brugt på bl.a. bade-ture, fælles mad over bål eller filmaftener.

I klanen er vi også rigtig gode til at arrange spændende ture. Sidste år var klanen blandt andet i Rusland og i 2018 var vi på Interrail rundt i Europa. I år var rejsedestinationerne desværre svært begrænsede. Heldigvis har vores klanmedlem Mikkel en dejlig ødegård i Sverige, så vi tog en uge til Sverige i sommerferien.

På ødegården gik ugen lynhurtigt. Vi tog på bade-ture, skød med luftgevær og bue og pil, spillede

Seniorer



frisbee, gik på svampejagt, spillede spil og slappede af. Det var i høj grad en afslapsningstur, men det var ikke desto mindre en af de bedste ture, vi længe har haft, og det blev kun bedre af

at vi var 10 klanspejdere med på turen: Den største gruppe klanspejdere vi har haft på tur i flere år. Det var en succes vi med sikkerhed gentager i fremtiden!

Derudover afholdte klanen også sin årlige oprykningstur på Reden i september. Vi havde ingen nyoprykkere med i år, men vi fik brugt tiden på at hygge os med sjove klanaktiviteter og planlægge nye ting til resten af året.

I Lunctus Cepe er vores fælleskab rigtig stærkt! I vores lille gruppe er alle gode venner og alle føler sig godt tilpas. Det har været svært at komme igennem nogle af 2020s måneder, når man ikke kunne tage til sit ugentlige klanmøde eller komme ud på spændende ture. Derfor ser vi bare endnu mere frem til endnu et år i klanen, fyldt med møder, aktiviteter, ture og gode minder!

Med Spejderhilsen - David



Dragør Søfarere Blushøj sø-aktiviteter



I 2018/19 startede Blushøjspejderne "Dragør Søfarere", som supplement til det traditionelle spejderarbejde. Målet er at have en pulje ledere, der er i stand til at betjene både, og som kan tage spejderne med på sejlture. På længere sigt påtænkes det at lade junior og tropsspejdere deltage på faste sejldage, ud over de almindelige "landspejder" mødedage.

Vi er et lille team på 5 ledere, der ikke har nogen speciel sejlerfaring, som træner sejlads fra Dragør havn med en lånt Svendborgjolle. I 2019 købte gruppen en tilsvarende Svendborgjolle, der dog viste sig at have lidt sikkerhedsmangler, hvorfor den indtil nu ikke har været brugt til træningssejlad.

Dragør Søfarere Blushøj sø-aktiviteter



Vi startede sejlsæsonen med fortsat at træne sejlads i "Blå" – og har efterhånden fået styr på at sejle ud og ind for sejl.

Sejldagene er blevet prioriteret over at få sat båd 2 i sejlklar stand. En aften i september hvor vi ikke sejlede, fik vi dog rigget båd 2 til, og senere brugte vi en dag på at få de sidste småting klaret. Dermed har vi for første gang været ude og sejle i gruppens egen båd – der er noget mere moderne end båd 1, "Blå", som vi låner.

2020, hvor vi var et par stykker der havde tænkt at tage med. Den blev aflyst, men påtænkes afholdt i 2021, igen på Thurøbund Spejdercenter. Jeg har indtil videre undladt at melde os til, men bliver den afholdt, tænker jeg da om ikke andet at kigge forbi.

Vinteraktiviteterne burde normalt inkludere vedligehold og istandsættelse af grej og trædele, samt træning med søkort og navigationsregler. Vi havde oven i købet fået lånt os frem til et lokale på havnen, så vi ikke skulle mase os samme i hytten

Samlet set er antallet af sejl-timer desværre forholdsvis lavt – vi er bare 5 der sejler, og ofte er der flere der ikke kan sejle. Samtidig kom vi først ordentlig i gang sidst på sæsonen, hvor længden af dagene svandt ind – og kortede sejlaftenen betragtelig af. Der skulle i øvrigt have været sø-landslejr i

med gruppens øvrige afdelinger. Men Coronanedlukningen har sat det hele på pause – jeg håber meget vi kan få ordnet grej i løbet af marts-april. Ellers kommer vi igen bagud fra start med sejldagene. Vi har jo ellers haft fordel af, at de små hold vi er i bådene fint passer ind under de hidtidige forholdsregler, så lad os håbe at der bliver åbnet igen efter samme principper.

I 2021 kommer vi til at fokusere på meget mere sejlads – vi påtænker alle at få taget "dulighedsbeviset" – et eksternt kursus, der gerne skulle sikre at alle ledere er bekendt med gældende søfartsregler.

Vi skal have søgt om en motor til den ny båd: På trods af begrænsede sejltimer, har vi oplevet et par situationer, hvor en motor ville have hjulpet os meget. Og så er det rent sikkerhedsmæssigt en stor hjælp og tryghed at vide, at man har en ekstra mulighed for fremdrift, hvis man er ude i en situation hvor vind og strøm driller.

Som skrevet er vi kun 5 ledere på posten – med ibrugtagningen af den ny båd, kan vi sagtens være 10, så har du lyst og overskud til en ekstra mødedag om ugen, er det bare at springe til. Også selv om du ikke aner noget om at sejle – det er det vi alle er i gang med at lære – "learning by doing".

Med spejderhilsen
Ole

Blushøjstemning...



Når man melder klar på posten til Per i Kongelunden!

Når Blushøjspejderne overlever torden og styrtregn på Kongelundsfortet - igen - hele gruppen!!



Når Helena, Bjarne og Óli forbereder stor bålmiddag!



Når Hans Henrik står i baren til Blå café!



Når lederne udtænker nye møder!

Bestyrelsesformandens beretning



Dragør, februar 2020

2020 har for spejderbevægelsen, som for alle andre, være et nedslående år. Coronaen har i stor udstrækning forhindret os i at gøre det vi er her for: samværet om det gode spejderliv.

Mange foreninger har, og har haft det svært. Det i en sådan grad at man taler om at dele af foreningslivet aldrig kommer tilbage på fode igen. Hvad angår Blushøjspejderne i Dragør så deler jeg ikke denne frygt.

Selv om vi som alle andre foreninger har været hårdt ramt med omfattende nedlukning, så bliver eftervirkningerne kun kortvarige for os. Hemmeligheden ligger i det faktum, at vi ikke er en forening i traditionel forstand - vi er en bevægelse - en spejderbevægelse. Drevet af ildsjæle med en livslang tilknytning til spejderbevægelsen.

Vore ledere og seniorer har, på trods af nedlukningen, holdt fast i Blushøjspejderne. Et år inde i pandemien står vi stadig med et stærkt og bredt lederteam. Jeg er overbevidst om at kombinationen af deres engagement og vores mange skønne spejdere vil gøre, at vi hurtigt kan lægge de seneste 12 måneder bag os som forening.

Som tidligere udmeldt er det forgangene år også mit sidste som formand. Gennem mine 3 børn har jeg været tilknyttet gruppen siden 2008. De sidste 7 år som medlem af styrelsen, her af 6(+) år som formand. Den oplevelse vil jeg gerne have love at sige tak for. Tak til lederne og gruppeledelsen. Tak på mine børns vegne for mange store oplevelser.

Med venlig hilsen
Niels-Peter Rønmos, afgående formand

Find Blushøjspejderne

- www.blushoejspejderne.dk
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail:
gruppen@blushoejspejderne.dk
eller til bestyrelsen:
styrelse@blushoejspejderne.dk

SPEJDERNES LEJR

2022

Sæt allerede nu kryds
i kalenderen
23.-31. juli 2022

Under overskriften "Fællesskab, friluftsliv og udfordringer" flytter omkring 40.000 spejdere fra Danmark og udlandet til naturområdet Hedeland mellem Høje Taastrup, Greve og Roskilde Kommune

<https://spejderneslejr.dk/da>



Tak for et dejligt spejderår!

